

Protestantse Gemeente Oegstgeest

Orde van dienst
Groene of Willibrordkerk

Zondag 11 februari 2018
Zesde zondag na Epifanie

Intrede

Muziek bij binnenkomst

Johann Christian Kittel (1732 - 1809) – Präludium in Fis-dur

Welkom en mededelingen door de ouderling

Muziek tot verstillig

Thomas Tallis (1505 - 1585) – God grant with grace
(uit de Nine Psalm Tunes for Archbishop Parker's Psalter)

Psalm 67

God grant with grace, He us embrace, In gentle part, Bliss be our heart: With loving face Shine He in place, His mercies all On us to fall.	That we Thy way May know all day, While we do sail This world so frail: Thy health's reward Is nigh declared, As plain at eye All Gentiles spy
--	---

Ondertussen worden de Tafelkaarsen aan de Paaskaars ontstoken.

Wij gaan staan.

Groet en bemoediging

v: De Heer zal bij u zijn.

g: DE HEER ZAL U BEWAREN.

v: Onze hulp is in de naam van de Heer,

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Gebed van toenadering

Eerste lied

lied (psalm) 32: 3 en 4

Wij gaan zitten.

Kyrie en Gloria:

Gesproken gebed om ontferming

v: ... daarom roepen wij:

g: Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U over ons

gevolgd door:

Gloria de la Messe des Espélugues

*Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.*

REFRAIN

*Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.*

REFRAIN

*Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.*

REFRAIN

(vertaling:
Eer aan God in de hoge.
En vrede op aarde aan de mensen van goede wil.

Wij loven U, Wij zegenen U, Wij aanbidden U, Wij verheerlijken U,
Wij zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader.
Heer eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Heer God, Lam van God, Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de heilige, Gij alleen de Heer, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Met de heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.)

Gebed van de zondag

v: (...) door Jezus Christus, onze Heer.

a: AMEN

De heilige Schrift

Eerste lezing 2 Koningen 5: 1 – 15b

Lied lied 350: 1 allen, 3 koor, 4 en 6 allen

Tweede lezing Marcus 1: 40 – 45

Acclamatie op de lezingen

Lied 339 a

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.

Uitleg en verkondiging

Lied Lied 863: 1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 koor,
5 mannen, 6 allen

Gaven en gebeden

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken

De 1e rondgang is voor Missionair werk en kerkgroei (help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep)

De 2e rondgang is voor het Plaatselijk Kerkenwerk

Muziek:

Henry Purcell (1659 - 1695):

Hear my prayer, O Lord, and let my crying come unto thee. (*Psalm 102: 1*)

Gebeden

Gebed over de gaven

Voorbede

na iedere intentie:

v: daarom bidden, daarom zingen wij:

DB-LG nr. 72

Stil gebed

Onze Vader (gezongen):

t. NBV, m. Gert Landman

Zending en zegen

Wij gaan staan.

Slotlied

lied 868: 1, 3, 4 en 5

Zegen

v: ...

allen:

Lied 429 c

Muziek

Philip Stopford – God be in my head

God be in my head, and in my understanding;

God be in mine eyes, and in my looking;

God be in my mouth, and in my speaking;

God be in my heart, and in my thinking;

God be at mine end, and at my departing.

(vertaling:

God kom in mijn hoofd, en in mijn verstaan;

God kom in mijn ogen, en in mijn kijken;

God kom in mijn mond, en in mijn spreken;

God kom in mijn hart, en in mijn denken;

God kom aan mijn eind, en bij mijn verscheiden.)

Johann Christian Kittel (1732 - 1809) – Präludium in D-dur

Bij de uitgang hangt de zendingsbus.

Na de dienst bent u welkom in Willibrords Erf.

Bij deze dienst zijn onder meer betrokken:

voorganger

ouderling

diaken

Cappella pro Cantibus

organist

koster

commissie van ontvangst

ds. Aart Verburg

Mirjam Huizer

Joke Plomp

onder leiding van Rens Tienstra

Hans de Jong

Dirk Jan de Ruijter jr.

Fred en Gerda Klaassen

