

Protestantse Gemeente Oegstgeest

Orde van dienst Regenboogkerk



3 februari 2019

de vierde zondag na Epifanie
Diaconale dienst

*Samen zijn we de kerk in actie
Geïnspireerd door Jezus Christus
Willen wij delen wat ons gegeven is
Om in Nederland en wereldwijd
Mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen*



Intrede

Muziek bij binnenkomst

Welkom en mededelingen door de ouderling

Muziek tot verstillig

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken.

- na de muziek gaan wij staan -

Groet en bemoediging

- v. De Heer zal bij u zijn.
- g. DE HEER ZAL U BEWAREN.
- v. Onze hulp is in de naam van de Heer,
- g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Gebed van toenadering

Lied 276

- wij gaan zitten -

Kyrie Lied 301j, ingeleid door een smeekgebed

Gloria lied 305

Gebed van de zondag

- v. ... door Jezus Christus, onze Heer.
- a. AMEN.

De heilige Schrift

Wanneer de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen wij:
Heer, blijf bij ons, neem ons mee.
Geef uw woord, uw licht, uw zegen (2x)

Lezing Jesaja 58:6-12

Lied 444

Martine Delver vertelt uit eigen ervaring over het project straatkinderen van Kampala, Oeganda, dat we drie jaar lang steunen, onderbroken door lied 969.

Na afloop zingen we:

Lied Give me oil in my lamp

1. Give me oil in my lamp, keep me burning.
Give me oil in my lamp I pray.
Give me oil in my lamp, keep me burning.
Keep me burning till the break of day.
Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings.
Sing Hosanna, sing hosanna, sing Hosanna to the King.
2. Give me joy in my heart, keep me singing
Give me joy in my heart, I pray
Give me joy in my heart, keep me singing.
Keep me singing 'till the break of day *refrein*
3. Give me peace in my soul, keep me praising.
Give me peace in my soul, I pray.
Give me peace in my soul, keep me praising.
Keep me praising 'till the break of day. *refrein*
4. Give me love in my heart, keep me serving.
Give me love in my heart, I pray.
Give me love in my heart, keep me serving.
Keep me serving 'till the break of day. *refrein*

Tekst en melodie: A. Sevison

Gaven en gebeden

Inzameling van de gaven toegelicht door de diaken

Collecten De 1^e rondgang is voor het Oeganda-project:
straatkinderen van Kampala
De 2^e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk

Muziek

Tijdens het collecteren komen de kinderen terug in de kerk

Gebeden

Gebed over de gaven

Voorbede - *na iedere intentie*: Verschijn ons, Heer, in Uw liefde

DB-LG nr. 72

Stil gebed

Onze vader verborgen (gesproken)

Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

tekst: Huub Oosterhuis

Zending en zegen

- *wij gaan staan* -

Slotlied (melodie van lied 868)

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden.
Ook al zijn pijn en verdriet voor geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd!

Ga en vertrouw op de geest
die je van angst zal bevrijden.

Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen.
Doe aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan onder 't gaan,
zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.

Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.
Ga en ontdek wat vandaag nog voor jou is verborgen.
Houd op het licht,
altijd je ogen gericht
dat zal je kracht zijn voor morgen.

Zegen

v. ...

allen

Amen

Lied 429c

Postludium

*Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten.
Bij de uitgang hangt de zendingsbus.*

Bij deze viering zijn o.m. betrokken:

voorganger	ds. Iris van der Heul
ouderling	Maurice van den Heuvel
diaken	Joke Plomp-Ridderbos
diaken ZWO	Martine Delver
organist	Cor de Jong
koster	Dirk Jan de Ruijter
ontvangstcommissie	Ditje en George Gelderblom-de Lange
kindernevendienst	Katinka van Netten
crèche	Janny Cornelisse

Zes organisaties zetten zich in voor de straatkinderen uit Karamoja en hun families:

- **Dwelling Places** en **KAYDA** vangen straatkinderen op in Kampala
- **KCV** en **C&D** begeleiden kinderen en hun families in Karamoja
- De **Pinksterkerk** in Karamoja zet zich in voor recht op land
- **UCAA** geeft trainingen, beïnvloedt beleid van de overheid en coördineert het geheel.

Lees meer op: www.kerkinactie/karamoja

