

# Protestantse Gemeente Oegstgeest

Orde van dienst  
Regenboogkerk



## ***Reis mee met Paulus***

de negende zondag van de herfst

**17 november 2019**

**Viering voor alle leeftijden**

# Intrede

**Muziek bij binnenkomst** Variationen 'Wo Gott zu Haus nit gibt sein Gunst' –  
Hugo Distler (1908-1942)

## Vooroefenen

**Welkom en mededelingen** door de ouderling en Florian

**Welkomstlied** 288

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken.

- *wij gaan staan* -

## Groet en bemoediging

v: De Heer zal bij u zijn.

g: DE HEER ZAL U BEWAREN.

v: Onze hulp is in de naam van de Heer,

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

**Gezongen gebed van toenadering** 'God van alle mensen'

God van alle mensen, luister naar ons zingen,

God van alle mensen, u blijft ons omringen,

ook al gaat het mis of zijn wij u vergeten.

U laat altijd weten dat u van ons houdt.

God van alle mensen, luister naar ons bidden.

Help onze wereld, blijf in ons midden. Amen

- *wij gaan zitten* -

## Inleiding

**Kyrie en Gloria** Lied 657, ingeleid door een smeekgebed

**Gebed van de zondag** door Floris

v: (...) Door Jezus Christus, onze Heer.

a: AMEN

# Dienst van het Woord

## Kijken naar het schilderij

**Zingen** Lied 189

**Lezing uit de Prentenbijbel** 'Paulus vertelt het goede nieuws'

*Handelingen 9: 1-19; 13: 2-4, 9; 21: 27-36; 23:11, Filippenzen 1*

**Zingen** Lied 'Paulus is op reis gegaan'

1. Paulus is op reis gegaan met verhalen en een naam,  
nieuwe woorden nam hij mee naar de steden overzee:  
naar Athene, Rome, Tessalonika, Korinte, Efeze, Tyatira.

2. Overal vertelde hij:  
Jezus maakt de mensen vrij,  
vrouwen, mannen, arm of rijk  
wij zijn allemaal gelijk:  
in Athene, Rome, Tessalonika  
Korinte, Efeze, Tyatira.

4. Deze aarde is ons huis  
maak het samen tot een thuis,  
in geloof en hoop, maar 't meest  
door de liefde die geneest:  
in Athene, Rome, Tessalonika  
Korinte, Efeze, Tyatira.

5. Paulus is op reis gegaan  
met verhalen en een naam  
en hij opende een poort  
voor het oude – nieuwe Woord:  
In Athene, Rome, Tessalonika, Korinte, Efeze, Tyatira.  
En in Amsterdam, en in Rotterdam, ook in Leiden en in Oegstgeest,  
in Athene, Rome, Tessalonika, Korinte, Efeze, Tyatira.

*Uitleg vervolg van deze viering*

*Wanneer ieder naar zijn / haar haven gaat, zingen wij:*

Heer, blijf bij ons, neem ons mee.

Geef uw woord, uw licht, uw zegen (2x)

De Havens zijn:

- Filippi (in de huiskamer in gesprek over gevangenen zitten)
- Malta (vlot bouwen en bootjes bij de hoofdingang v.d. kerk)
- Korinte (zaal 1 en 2: inspirerende reisverhalen)
- Athene (in de kerkzaal: in gesprek over Paulus)

## Gaven en gebeden

*We komen terug in de kerk*

**Inzameling van de gaven**, toegelicht door de diaken

Collecten: De 1e rondgang is voor St. Speelgoedbank Leiden

De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk

*We collecteren ook wat de verschillende havens ons gebracht hebben*

**Muziek** een keuze uit de 30 Spielstücke van Hugo Distler

Gebed over de gaven

Voorbede

v: daarom bidden, daarom zingen wij:

Heilig uw Naam, o God, en bevrijd ons!

DB-LG nr. 78

Stil gebed

Onze Vader

## Zending en zegen

*- wij gaan staan -*

**Slotlied** Ga dan op weg... (melodie lied 868)

1. Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede  
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.

En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.  
Liefde verlicht dan je schreden.

2. Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.  
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.  
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.  
Er zal genoeg zijn voor velen.

3. Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.  
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.  
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen  
liefde en warmte uitstralen.

### **Zegen**

v: ...

allen: Amen

Lied 429 c

**Muziek** Fuga à 3, Wq 119:5 - Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

*Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten.*

*Bij de uitgang hangt de zendingsbus.*

*Bij deze dienst zijn o.m. betrokken:*

voorganger	ds. Rian Veldman
ouderling	Katinka van Netten
diaken	Lex Huisman
organist	Cor de Jong
jeugdkapel	Maartje van den Heuvel, Aaldert Rus
medewerking	ds. Aart Verburg, Dieneke van Os, Bea de Kogel, Elly de Leeuw, Regina van der Plas, Pauline Verkerk
koster	Gilles Verhaar
ontvangstcommissie	Juliette Dryburgh, Jasper de Kogel
kindernevendienst	Katinka van Netten
crèche	Lyke de Lint

