

Protestantse Gemeente Oegstgeest

Orde van dienst Regenboogkerk



1 maart 2020

de eerste zondag in de veertigdagentijd

zondag 'Invocabit' ('roept hij Mij aan')

viering van de Maaltijd van de Heer

Afbeelding: schilderij van Jeltje Hoogenkamp

'stadia op weg naar de vrijheid: tucht – daad - lijden – dood'
bij de tekst van Dietrich Bonhoeffer:

*Vrijheid, langdurig zochten we je in tucht, daad en lijden.
Stervend herkennen we jou in het aangezicht Gods.*

Intrede

Muziek bij binnenkomst Preludium BWV 876 –
Joh. Seb. Bach (1685-1750)

Welkom en mededelingen door de ouderling

Muziek tot verstillng Adagio uit Sonatine II –
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken.

- *wij gaan staan* -

Groet en bemoediging

v: De Heer zal bij u zijn.

g: DE HEER ZAL U BEWAREN.

v: Onze hulp is in de naam van de Heer,

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Gebed van toenadering

Eerste psalm Lied 91 1 en 2

- *wij gaan zitten* -

Kyrie (z.o.z.)

Kyrie

*tekst: René van Loenen, liedtekst bij "Goede machten" van Dietrich Bonhoeffer
melodie: Liedboek 101*

2. Ont-ferm u o-ver ons in stil-le u-ren
Als wij de scha-duw van de dood ver-du-ren,
On-we-tend van het ons be-scho-ren lot.
Ont-ferm u God.

3. Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven
zolang zult gij ons met uw licht omgeven
en met uw liefde – wonderbare macht,
gij geeft ons kracht.

4. Wij mogen in de avond, in de morgen
ons veilig bij u weten en geborgen
tot in het diepe zwijgen van de nacht,
o stille wacht.

Gebed van de zondag

v: (...) Door Jezus Christus, onze Heer.

a: AMEN

De heilige Schrift

Voor de kinderen, projectlied veertigdagentijd

Een teken van leven; *tekst: Erik Idema; melodie: Liedboek 637*

1. De paaskaars brandt, zo weten wij:
God maakt het licht voor jou en mij.
Hij maakt een eind aan je verdriet,
Want hij vergeet de mensen niet.
2. Dit is het woord dat Hij ons geeft:
Ik ben de Heer, een God die leeft.
En waar je gaat ben Ik erbij,
voor altijd ga Ik aan je zij.

Eerste lezing Exodus 3: 1-18

Lied 319 1 en 2

Tweede lezing Matteus 4: 1-11

Acclamatie op de lezingen 2x

Woorden van leven, een weg om te gaan,
Jezus Messias.

Lied 339 g

Uitleg en verkondiging

Lied 527

Gaven en gebeden

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken

Collecten: De 1e rondgang is voor de Zending: Golfstaten, de
kracht van Bijbelverhalen
De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk

De kinderen komen terug in de kerk

Muziek: Rondo uit Sonatine II –
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Gebeden

Gebed over de gaven

Voorbede

na iedere intentie

v: daarom bidden, daarom zingen wij:

DB-LG nr. 73

Stil gebed

Lied 391 1, 2 en 3

Nodiging

Schep in ons een nieuwe geest.

Tafelgebed

- v. Van voor de wereld begon tot aan het einde van de tijden
 - g. Bent U GOD.
 - v. Van voor de zee zich scheidde van het land tot deze dag
 - g. **is Uw naam: Ik ben er.**
 - v. In de bestendigheid en onvoorspelbaarheid van al wat is
 - g. **is Uw naam: Ik ben er.**
 - v. In de onmetelijke ruimte van het heelal en in de vergeten uithoeken van ons hart
 - g. **is Uw naam: Ik ben er.**
 - v. God van eeuwen...
- Met hen zingen wij mee en met allen die kracht vonden in uw Woord:

Sanctus 404 e

v.: Goede vader...

Doe dit zo vaak u die drinkt tot mijn gedachtenis

Agnus dei 408 e

v: Samen met allen...

Met Uw Zoon bidden wij één in geest:

Onze Vader gesproken.

v: De vrede van de Heer zij altijd met u.

allen: en met uw geest.

***Vredegroet:** we geven elkaar een teken van vrede*

Gemeenschap van brood en wijn

*Het brood wordt gebroken en de wijn wordt in de beker uitgegoten, **terwijl wij zingen:***

Agnus Dei 408 e

Delen van brood en wijn

Muziek: Aria met variaties - Johann Christoph Bach (1642-1703)

Dankgebed

Zending en zegen

- *wij gaan staan* -

Slotlied 536

Zegen

allen:

Lied 429 c

Amen

Postludium Fuga BWV 876 - Joh. Seb. Bach

Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten.

Bij de uitgang hangt de zendingsbus.

Bij deze viering zijn o.m. betrokken:

voorganger	ds. Iris van der Heul
ouderling	Maurice van den Heuvel
diaken	Martine Delver
lector	Inge de Ruiters
organist	Cor de Jong
koster	Bert Osinga
ontvangstcommissie	Jasper de Kogel, Yanka van der Mark
kindernevendienst	Jasmijn van der Weide
crèche	Lyke de Lint

