

Avondgebeden 2021

Groene of Willibrordkerk, Oegstgeest

Met de Psalmen op weg naar Pasen



Dit 'Psalmencafé' is te vinden in Parijs, het is een sociale plek, bedoeld voor allerlei mensen die met hun ziel onder hun arm lopen, maar ook om nieuw leven in de wijk te blazen, joodse bezieling.

om 19:30 uur op de woensdagen
24 februari, 3, 10, 17, 24 maart
in de Veertigdagentijd

en op woensdag 31 maart
in de Goede Week

Woord van welkom

Aanvangslied: 62 b Mon ame se repose

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.

Vertaling: Mijn ziel vindt rust en vrede bij God alleen, mijn heil komt van Hem. Ja, bij God alleen vindt mijn ziel rust en vrede. (Psalm 62:2)

Bemoediging

V: Wie schuilt in de hoede van de Hoogste

A: komt de nacht door, overschaduwd door de Machtige.

V: Hij behoedt je met zijn vleugels,

A: Onder zijn wieken vind jij asiel.

Lichtzang

V: In U ontspringt ons leven

A: en in uw licht zien wij het licht.

V: Laat nu uw aanschijn over ons lichten,

A: Geef mij ruimte, maak mij vrij.

Aansteken van de kaarsen

Gebed bij de Psalmen (*Sytze de Vries*)

Hier zoeken wij
nieuw vuur
in oude woorden,

ook voor hen die alle zoeken verleerd zijn,
en voor wie alle vuur
is gedoofd.

Hier zoeken wij
nieuw vuur
in oude woorden,

ook voor wie
geen woorden meer hebben,
verbijsterd, opgejaagd,
bespeeld en bespot
en dodelijk geschrokken.

Hier zoeken wij
nieuw vuur
in oude woorden,

om zelf opnieuw
de weg naar U te vinden,
en in het volste vertrouwen
omgang te hebben
met U.

Psalmlezing

Woensdag 24 februari Psalm 91

Luisteren naar een gezongen versie van Psalm 91

Woensdag 3 maart: Psalm 25: 1-11

Luisteren naar een gezongen versie van Psalm 25

Woensdag 10 maart: Psalm 25: 12-22

Luisteren naar een gezongen versie van Psalm 25

Woensdag 17 maart: Psalm 122

Luisteren naar een gezongen versie van Psalm 122

Woensdag 24 maart: Psalm 43

Luisteren naar een gezongen versie van Psalm 43

Woensdag 31 maart: Psalm 118: 1-6 en 17-29

Luisteren naar een gezongen versie van Psalm 118

Gedachten ter bezinning bij de lezing

Improvisatie over de Psalm van dit avondgebed door Leonard Seeleman

Moment van inkeer en bezinning - *Wij zetten ons avondgebed nu voort met een langer moment van stilte*

Lezing van een vrije poëtische bewerking van de Psalm

Gebeden

Voorbede, na iedere gebedsintentie

V: daarom bidden wij U

A: Lied 368d 'Houd mij in leven'

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

U heeft nu thuis de gelegenheid een kaarsje te ontsteken onder het herhalend zingen van 'Als alles duister is'

Lied 598 'Dans nos obscurites' (liedboek 2013)

*Vertaling: Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
Vuur dat nooit meer dooft (2x)*

Avondgebed

Zing zacht,
Zing voor je uit.

Bezing de dingen
Die goed voor jou zijn geweest.
Zing de zon en de regenwolk,
Zing de namen van de bloemen,
Ogentroost en ereprijs,
Zing het water en de wijn
En zing het brood zevenmaal

Zing de namen van de mensen.

Zing moeder, vader, zus en broer,
Goede buur en verre vriend.
Zing jezelf.

Zing jezelf in slaap.
En hoor de engel zingen.

Frans Cromphout (Liedboek 2013 p. 577)

Slotvers (Liedboek 2013 Psalm 4, 3 berijming Muus Jacobse)

V: Ik kan gaan slapen zonder zorgen,

A: Want slapend kom ik bij U thuis.

V: Alleen bij U ben ik geborgen.

A: Gij doet mij rusten tot de morgen

En wonen in een veilig huis.

Zegenbede

V: Dat God ons allen in zijn hoede houdt,
dat Hij ons kent en onze naam bewaart.

Zo zegene Hij ons,

en wie ons lief zijn

ook de nachten door.

AMEN

Orgelspel

Thema schriftlezingen

Deze 40dagentijd gaan we met de Psalmen op weg naar Pasen. De keuze van de Psalmen is ingegeven door de namen van de zondagen in deze 40dagentijd die voorafgaan aan het avondgebed. Namen die ontleend zijn aan de Psalmen, dat zijn achtereenvolgens:

1. Invocabit, 'Roept Hij mij aan, zo antwoord ik' (Psalm 91, 15)
2. Reminiscere, 'Gedenk mij in uw barmhartigheid' (Psalm 25, 6)
3. Oculi, 'Mijn ogen zijn bestendig op de Heer' (Psalm 25, 15)
4. Laetare, 'Verheug u met Jeruzalem' (Jesaja 66, 10,11, bij Psalm 122)
5. Judica, 'Schaf mij recht' (Psalm 43, 1)
6. Palmarum, Palmzondag 'Hosanna in den hoge' (Psalm 118)

Zo gaan we op weg met de Psalmen, zoals mensen al eeuwenlang met de psalmen 'van kracht tot kracht steeds voort' gaan (Psalm 84). Zoals ook Jezus leefde met de Psalmen, tot aan het kruis (Psalm 22). Zoals Sytze de Vries dichtte:

*Wie zingt kan met U leven
en met u sterven mettertijd,
want Christus heeft met Psalmen
voorgoed de weg voor ons bereid.*

Het mooie van de Psalmen is dat ze geen afgerond geloofssysteem weergeven. Er mag van alles worden gezegd, geroepen, geschreeuwd zelfs. Er komen hooggestemde lofzangen en diepe klaagzangen in voor en het wordt allemaal niet rondgebred. Niets wordt opgedrongen. Je wordt uitgenodigd om mee te roepen, mee te zingen (thuis mag dat!), mee te klagen en mee te loven.

De psalmen zijn geloofsgedichten: vol ongeduld om al het onrecht, vol hoop op het koningschap van God. Psalmen gaan over het voortdurende leven tussen hoop en vrees. Dat maakt ze tot spirituele geloofsliederen. We hopen dat de psalmen ook uw spirituele leven zullen voeden. Samen gaan we op zoek naar nieuw vuur in oude woorden.

Veertig dagen van bezinning, misschien van aanvechting, van zoeken en hopelijk vinden van nieuwe kracht. Zo gaan we deze Veertigdagentijd door: met ons eigen verlangen, in het spoor van wie ons zijn voorgedaan, in het spoor van die Ene, in verbondenheid met anderen die ook opgaan naar Pasen.

Aan deze avondgebeden werken o.a. mee: ds. Ad Alblas, gebedsleidster Hilde Günther, pastoraal werker Alice Siepeling, ds. Pieter Kleingeld, ds. Rian Veldman, ds. Niek Smit, organist Leonard Seeleman, koster Dirk Jan de Ruijter jr. gemeenteleden van de PGO, GKV en NGK en parochianen van de Parochiekern H. Willibrord.



GKV Oegstgeest

