

Op zondag 12 februari jl. werd de eerste Preek van de Leek in Oegstgeest gehouden. Het Groene Kerkje was volgestroomd om te luisteren naar burgemeester Emile Jaensch die als lekenprediker de kansel beklom. Hij had de schriftlezing uit Genesis gekozen. Het verhaal over zondeval. Jaensch duidde dit als het afschuiven van verantwoordelijkheid. Gevoel voor verantwoordelijkheid werd bij Jaensch vroeg gelegd bij familiebezoeken naar Berlijn waarbij we het onvrije Oost-Duitsland passeerden. Ook hield hij de aanwezigen voor dat de gemeente van ons allemaal is. Dat kun je niet alleen aan ambtenaren en bestuurders overlaten. Jaensch interviewde na de preek Alaa. Hij kwam in 2019 als vluchteling vanuit Syrië naar Nederland. In Damascus was hij arts. Door het vrijwilligerswerk van Taalmaatjes heeft hij zich in ons land ontwikkeld tot basisarts. Voor Taalmaatjes was de collecte. Het eindigde met het zingen van "Zing-vecht-huil-lach-werk en bewonder" van Ramses Shaffy. Wilt u de Preek van de Leek nog zien dan kan dat met deze link:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1964/events/recording/167621400001964>

Of deze QR





